

Training volharden in geloof

Introductie: wat is volharden in geloof?

Ik zat met een groep voorgangers in privéruimte van een restaurant ergens in Azië. Iedere keer als er eten of drinken werd binnen gebracht door de obers stopten ze abrupt met praten. Deze kerkleiders deden hun werk dan ook grotendeels in het geheim.

Ik zeg grotendeels, want het was de bedoeling dat ze onder de radar opereerden, maar de geheime politie van hun land hield hen in de gaten.

Nu moet je weten dat ik in mijn tijd dat ik regelmatig vervolgde christenen bezocht me vooral bezighield met Noord-Korea. Dit land staat niet voor niets nummer 1 op de ranglijst Christenvervolgung van Open Doors. Bij ieder interview kreeg ik verhalen te horen over marteling en mensen die werden gedood of omkwamen van de honger. Ik ben dus wel gewend aan het horen van heftige verhalen.

Deze mannen in dit restaurant hadden daar niet mee te maken. Ze kregen wel regelmatig het verzoek om even op het politiebureau langs te komen. Daar werden ze dan bedreigd. Of de politie deed weer eens een inval. Ze stormden het huis binnen en haalden alles overhoop. Ze namen boeken en computers in beslag. Dat er in een babykamer een kindje lag te halen, deerde hen niet.

Een van de mannen vertelde me later onder vier ogen dat hij eens door de politie was opgepikt. Ze hadden hem bij de rivier afgezet en brutoot in elkaar geslagen.

Ik betrapte me op de gedachte: 'Is dat alles?' In Noord-Korea zouden hem veel heftiger dingen zijn overkomen.

Maar toen vertelde hij me dat hij zijn vrouw niet bang had willen maken en dat hij haar daarom niets heeft verteld. En eigenlijk wilde hij naar het buitenland. Waarom zou hij zich in elkaar laten slaan? Waarom zou hij het zijn gezin aan doen dat hun huis telkens werd doorzocht? Waarom zou hij steeds opnieuw naar een andere wijk verhuizen?

Ik zag de pijn en het verdriet in zijn ogen. Hij wilde opgeven, maar deed het niet. Hij volhardde in geloof. En ik had bewondering voor hem. Want stel dat mijn huis overhoop zou worden gehaald? Of dat ik vanwege mijn geloof in elkaar zou worden geslagen? Zou ik dan kunnen volharden?

Nu ik 'Het verboden boek' heb uitgebracht, denk ik nog meer na over dit soort vragen. We willen allemaal volharden in geloof, maar wat is dat eigenlijk? En hoe doen we dit? Daar gaat deze korte training over.

Wat is volharden in geloof?

Eerst maar eens de vraag: wat is volharden in geloof? Ik moet denken aan deze mannen in dat Aziatische land, maar ook aan een Noord-Koreaanse christen genaamd Hea-Woo, die haar geloof zelfs niet verloor in een concentratiekamp.

Ik denk ook aan Corrie ten Boom, die Joodse onderduikers verborgen hield voor de Duitsers en aan mensen die liever op de brandstapel gingen dan dat ze Jezus zouden verloochenen.

Dit zijn geloofshelden. Maar er zijn ook mensen die trouw zijn in het kleine. Mensen die hun kerk trouw dienen, mensen die dagelijks bidden voor anderen, mensen die ziekten met zich meedragen, maar toch getuigen van de goedheid van God.

In de Bijbel moet ik denken aan Abraham, die vaak twijfelde, maar toch vasthield aan Gods beloften. Of neem een vrouw als Ruth, die liever bij haar Israëlitische schoonmoeder en haar God bleef dan terug te keren naar haar eigen familie.

De Bijbel staat vol voorbeelden van mensen die volharden in geloof, ondanks de tegenslag waarmee ze te maken kregen. Dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk was, of dat het leed hen niets deed. Integendeel. De Bijbel heeft juist veel verhalen over mensen die het niet meer zag zitten. En juist op die momenten was God er voor hen.

Als je volhardt in geloof wil dat dus niet zeggen dat je de christelijke variant van een superheld wordt. Je blijft menselijk.

Volharden in geloof wil vooral zeggen dat je trouw blijft, dat je niet opgeeft, dat je wacht op God voor kracht en verlossing. Dit is wat veel mensen in de Bijbel doen, en dit is ook wat ik veel vervolgde christenen vandaag de dag zie doen.

Hoe ziet deze training eruit?

Ik heb lang nagedacht over hoe ik deze training het beste kon vormgeven. Het is heel makkelijk om een uitgebreide en inspirerende preek te schrijven over volharden in geloof. Maar hoe helpt ons dat concreet? Wat kun je er van dag tot dag mee?

De meest nuttige trainingen kun je direct toepassen in de praktijk. Om iets toe te kunnen passen in je dagelijks leven moet het duidelijk en concreet zijn wat je dan moet doen of moet veranderen.

Daarom heb ik besloten de lessen kort te houden en me te richten op vaardigheden. Wat zijn de vaardigheden van geestelijk sterke christenen?

Uit mijn Bijbellezingen en uit mijn gesprekken met vervolgte christenen heb ik 7 vaardigheden gehaald die ons kunnen helpen te volharden in geloof. Ik leg iedere vaardigheid kort uit, geef er een Bijbels en een praktijkvoorbeeld bij én een opdracht om het toe te passen in je eigen leven. Heb je wat extra tijd, leer dan ook het Bijbelvers uit je hoofd.

Ben je er klaar voor? Begin dan met les 1: wees waakzaam.

Les 1: Wees waakzaam

Bijbeltekst om te memoriseren:

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. (1 Petrus 5:8)

Een paar jaar geleden werden negen Chinese voorgangers geïnterviewd. Ze hadden allen meer dan tien jaar gevangen gezeten in een strafkamp en toch waren ze hun geloof niet kwijtgeraakt. De onderzoekers vroegen hun wat hen op de been had gehouden.

De eerste les was dat ze waren voorbereid op vervolging. Sommige van deze voorgangers hadden zelfs een koffer ingepakt. Als de politie zou komen om hen mee te nemen, dan konden ze hun koffer direct meenemen naar de gevangenis en uiteindelijk naar het kamp.

Hun arrestatie overkwam hen niet. Ze waren er op voorbereid.

Dat is ook de reden waarom Jezus zo'n lange toespraak hield op de avond voor zijn sterven. Lees Johannes 12 tot en met 17 maar eens. Hierin wast Jezus de voeten van zijn leerlingen, geeft Hij hun een les over nederigheid en dienend leiderschap, maar bovenal vertelt Hij hun dat ze *in Hem* moeten blijven. Ze moeten dicht bij Hem blijven en Hem trouw zijn. Hij vertelt over tegenstand, vervolging en lijden.

Daarna zegt Hij: 'Dit alles heb ik jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen'. Jezus gebruikte de laatste uren die Hij had met zijn leerlingen om hen voor te bereiden op wat ging komen.

De boodschap 'Wees waakzaam' klinkt voortdurend door in het onderwijs van Jezus. Een ook Paulus, Petrus en de andere discipelen roepen hier voortdurend toe op. Blijkbaar is waakzaamheid een sleuteleigenschap voor kinderen van God. Niet zodat je lijden kunt voorkomen, maar zodat je niet wordt verrast. Hoe pijnlijk ook, christenen hebben te maken met tegenslag, lijden en zelfs vervolging.

Train jezelf

Hoe bereid je je voor op lijden? Dit is een mindset-vraag. Hou er rekening mee dat er seizoenen zijn in het leven. Soms is het lente, soms is het herfst. Geniet van het goede, maar hou er rekening mee dat er een tijd kan komen waarin het moeilijker is.

Besteed de goede tijd om aan je relatie met God te werken. Hiervoor krijg je in de volgende lessen meer handvatten.

Les 2: De wapenrusting van God

Bijbeltekst om te memoriseren

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. (Efeziërs 6:10-11)

Helene Berhane is een Eritrese gospelzangeres. Toen ik in 2004 begon bij Open Doors moest ik veel nieuwsberichten over haar schrijven, omdat ze was gearresteerd. Ze werd uiteindelijk ruim twee jaar lang vastgehouden in een metalen container. Dat was haar cel. Ze werd uiteindelijk erg ziek en gelukkig kwam ze vrij, waarna ze met haar dochter asiel kreeg in Europa.

Toch gaf ze haar geloof niet op, vertelde ze later toen ze op onze uitnodiging naar Nederland kwam. Waarom niet? Omdat ze in staat was iedere dag opnieuw de wapenrusting van God aan te trekken. ([Luister hier naar een lied van haar dat ze in de gevangenis zong.](#))

De apostel Paulus gebruikte de Romeinse wapenrusting als voorbeeld om aan te tonen hoe ook christenen zich moeten wapenen tegen de geestelijke strijd. Je vindt de hele beschrijving in Efeziërs 6.

De waarheid is de gordel om je heupen. De gordel houdt de hele wapenrusting bij elkaar. Dat geldt voor de waarheid dus ook. Wat is waarheid? Denk aan: God is de schepper van hemel en aarde, Jezus is gekruisigd om onze zonden en heeft de dood overwonnen, in Jezus ben je veilig. De Bijbel bevat uiteraard nog veel meer waarheden.

De gerechtigheid is het harnas om je borst. Gerechtigheid is gedrag dat juist is. Je houdt je aan Gods waarden en normen. Nu weten we natuurlijk dat wij hierin tekort schieten, maar ook dat we in Jezus verlost zijn. Onze gerechtigheid is Jezus' gerechtigheid. Ons hart is veilig, want Jezus beschermt ons.

De inzet voor het evangelie van de vrede zijn de sandalen aan onze voeten. Oftewel: wat ons in beweging zet is het goede nieuws dat dankzij Jezus' offer er nu vrede is tussen God en mens.

Het geloof is ons schild waarmee we de vurige pijlen van het kwaad kunnen tegenhouden. Door te geloven in Jezus kan het kwaad ons niet treffen. Krijg je plotseling een negatieve gedachte als 'Jij bent Jezus niet waard'? Pareer dan met je geloof: 'Ik geloof dat Jezus mij heeft verlost'.

De verlossing is de helm die ons beschermt. Wij weten dat we in Christus al verlost zijn. Niets kan ons nog scheiden van de liefde van Christus, zegt Romeinen 8.

Gods Woord is ons zwaard. De Bijbel is dus ons aanvalswapen. Gods Woord vertelt ons wie we zijn in Hem, wat Hij voor ons heeft gedaan, hoe we moeten leven en dat we altijd bij Jezus kunnen terugkomen.

Opdracht

- Probeer de wapenrusting uit je hoofd te leren.
- Alle zes zijn belangrijk, maar welke van deze zes heb je het meest nodig? Hoe ga je hieraan werken? Zelf schiet mijn geloof nog wel eens tekort, vind ik. Ik ben gevoelig voor zorgen die het leven met zich meebrengt. Ik kan het schild (geloof) gebruiken om deze pijlen te doven.
- Maak er een gewoonte van om bij het opstaan deze wapenrusting aan te trekken. Bid: 'Heer, ik trek de waarheid aan als gordel om mijn heupen. Ik vertrouw alleen op uw waarheid. Ik trek het harnas van de gerechtigheid aan.' Etcetera. Maak een eigen gebed.

Les 3: Ken je Bijbel

Bijbeltekst om te memoriseren:

Maar Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God."' (Matteüs 4:4)

Ik mag haar mijn Noord-Koreaanse oma noemen. Hea Woo zat jarenlang gevangen in een concentratiekamp. Toen ze mij haar verhaal voor het eerst vertelde, kneep ze in mijn hand en zei: 'Ik ben altijd trouw gebleven. Altijd als je mijn verhaal aan een ander verteld, moet je dit erbij vertellen.'

Ik vroeg haar hoe ze dan trouw was gebleven. 'Iedere ochtend', zei ze, 'Ging ik rechtop zitten in mijn barak en zei ik in mijn hoofd 'Psalm 23' op. U bent mijn Heer en U leidt mij naar grazige weiden. Mijn omstandigheden veranderen niet wie U bent. U leidt mij door een donker dal.' En zo nam ze dagelijks de hele psalm door. Hea Woo kende Gods Woord en dat gaf haar kracht om vol te houden.

In de Bijbel zie je dat mensen die Gods Woord *kennen* en *doen* het er vaak goed van af brengen. In ieder geval worden zij beloond voor hun trouw. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Jozef. Hij werd verkocht als slaaf, maar hij bleef trouw. Hij weigerde zelfs om met zijn bazin naar bed te gaan toen zij hem probeerde te verleiden. Daardoor kwam hij in de gevangenis terecht. Hij bleef trouw en God beloonde hem.

Nu geeft de Bijbel ook voorbeelden van hoe het niet moet. Neem de allereerste mens, Adam. Toen de slang in gesprek was met Eva, verdraaide de slang Gods Woord. 'Klopt het dat jullie van geen enkele boom mogen eten?', had hij gezegd. En vervolgens: 'Als je van de verboden vruchten eet, zul je als God zijn'. Wat deed Adam? Hij zweeg, terwijl God tegen hem had gesproken over wat hij wel en niet mocht doen.

Duizenden jaren later probeerde de duivel dit trucje ook bij Jezus. Tot driemaal toe verdraaide Hij Gods Woord. En wat deed Jezus? Hij zweeg niet, maar sprak. 'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord uit de mond van God.' Hij paste Gods Woord op de juiste manier toe en legde zo de duivel het zwijgen op. Alleen zo kon Jezus trouw blijven aan de missie.

Opdracht

Maak een plan om dagelijks in de Bijbel te lezen. Kies een vaste tijd en plaats, en zorg dat je weet wat je wilt gaan lezen. Als je hier hulp bij nodig hebt, dan heb ik [korte of lange leesplannen die je kunt volgen](#). Hier krijg je bovendien de context bij de Bijbelpassages.

Les 4: Ontwikkel een rijk gebedsleven

Bijbeltekst om te memoriseren:

Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. (Lucas 5:16)

Ik ontmoette de Indiase vrouw voor de tweede keer. De eerste keer had ze me verteld over hoe ze door iemand uit haar dorp heftig werd bedreigd. Hij dreigde haar te vermoorden, omdat zij in Jezus was gaan geloven. Die eerste keer was ze bijzonder verdrietig.

Maar de tweede keer was ze heel anders. Veel opgewekter en ook leek ze erg gegroeid te zijn in haar geloof. Hoe kwam dit? In haar geval niet door veel in de Bijbel te lezen. Ze was namelijk analfabeet en kon dus niet lezen of schrijven. Ze hoorde alleen uit Gods Woord als ze 's zondags een huiskerk bezocht.

En toch had ze een bijzonder goede relatie met God. 'Ik bid elke dag', zei ze. 'Als ik down of verdrietig ben, dan ga ik naar de rivier en zit op een boomstam. Dan ga ik met mijn Vader in gesprek. Dat geeft me altijd hoop en nieuwe kracht.'

Ik zou willen zeggen: dit heeft ze niet van een vreemde. In de Bijbel lezen we bij herhaling dat Jezus zich regelmatig terugtrok in gebed. Best wel raar toch? Waarom heeft hij dat nodig? Hij is de Zoon van God en gelijk aan God. Als iemand alles al weet, dan is het Jezus wel. Toch voelde Jezus zich niet te groot om regelmatig te bidden. Sterker nog, Hij laat merken dat Hij het nodig had.

Wat was het laatste dat Jezus deed voor zijn arrestatie? Hij bad tot zijn hemelse Vader. Zijn gebed was als zuurstof. Jezus had het nodig om te kunnen ademen, om te kunnen leven. Als Jezus dit al nodig heeft, hoeveel te meer hebben wij dit dan nodig?

Opdracht

Als het nog geen gewoonte is, maak er dan een gewoonte van om dagelijks te bidden. Dit kan kort of lang zijn. Het 'Onze Vader' (Lucas 11:2-4) kan je hierbij helpen. Hierbij:

- Eer je God en dank je Hem dat zijn wil zal gebeuren
- Vraag je God om je dagelijkse behoeften
- Vraag je om vergeving van je zonden
- Spreek je vergeving uit voor wie jou iets hebben aangedaan
- Vraag je om bescherming.

Een andere manier van bidden is bidden in cirkels: bid voor jezelf, bid voor je geliefden, bid voor je dorp of stad, bid voor je land, bid voor de grote noden in de wereld. De woorden die je bidt, zijn niet het belangrijkste. Het gaat erom dat je een relatie met God opbouwt en onderhoudt.

Les 5: Leer omgaan met verlies

Bijbeltekst om te memoriseren

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. (Psalm 42:6)

Ik besef dat deze lessen en vaardigheden kort zijn. Alsof het simpel is om ze je eigen te maken. Dat is niet zo. Elk punt dat we tot nu toe hebben besproken, is een levenslang proces. Dit geldt in het bijzonder voor deze vijfde les.

In 2016 ging ik op reis naar Zuid-Afrika. Niet om de vervolgde kerk te interviewen, maar om erover te vertellen. Dat was erg intensief en al na twee nachten begon ik heftige dromen te krijgen. Op mijn tandvlees maakte ik de week vol. Ik dacht dat ik na wat rust wel weer zou herstellen. Het tegenovergestelde gebeurde. Ik gleed juist af en kon niet meer functioneren.

Wat ik op een harde manier leerde, was dat ik te maken had met sterke verliezen. Therapeuten noemen dit secundaire trauma: je zuigt het verlies van de ander op waardoor het ook jouw verlies wordt. Al die verhalen over gevangenschap, over marteling en over de dood had ik vluchtig in mijn hart begraven. Ik was altijd maar doorgegaan en had nooit gerouwd. Ik moest leren dat verlies in mijn leven een plek te geven, zoals vervolgde christenen dat ook moeten doen. Zoals iedereen moet doen, want iedereen krijgt met verlies te maken.

Eigenlijk is dat wat lijden is: je wordt geconfronteerd met verlies en dat moet je leren dragen. Verlies van een geliefde, verlies van een baan, van zekerheid, van gezondheid; er zijn talloze voorbeelden.

Ook in de Bijbel krijgen mensen forse klappen te verwerken. Abraham en Sara konden geen kinderen krijgen, Jozef raakte zijn vrijheid en zijn familie kwijt, Mozes mocht het beloofde land niet in gaan, Job verloor alles wat hij bezat, David moest kinderen begraven, Maria zag haar Zoon aan het kruis sterven.

De Bijbel bevat bovendien veel gedichten. Sommige zijn lofzangen, maar een heel groot deel is een klaagzang. God weet dat leven in een gebroken wereld betekent dat je verlies moet leren dragen.

Als je dat goed doet, doe je het tegenovergestelde van wat ik deed. Ik ging maar door zonder aandacht te schenken aan het verlies. Zonder te rouwen. Beter is het om je hart te luchten. Toen Jezus het graf had verlaten, ging hij naar twee mannen toe die zwaar aangeslagen waren. Hij vroeg hun: 'Wat is er gebeurd?' Hij wist het al, maar wilde hun verhaal horen. Ze

moesten hun hart kunnen luchten. Pas daarna liet Jezus hun het hemelse perspectief zien. (Lees het hele verhaal in Lucas 24.)

Psalm 42 geeft ook handen en voeten aan omgaan met verlies en met rouwgevoelens. De dichter is verslagen. Zijn ziel is diepbedroefd. Wat gebeurt er als wij duisternis in onszelf ervaren? Dan laten we onze ongerustheid tegen ons spreken.

In deze psalm wordt dit echter omgedraaid. Hier spreekt de dichter tegen zijn ziel, niet andersom. Hij vertelt zichzelf dat waar zijn hart werkelijk naar verlangt, God is. Hij drukt zichzelf op het hart om te blijven hopen op God. Eens zal hij Hem weer loven.

Opdracht

- Maak er een gewoonte van om je hart bij Jezus te luchten.
- Zoek in de Bijbel voorbeelden van hoe mensen omgaan met verlies. Lucas 24 en Psalm 42 zijn mooie teksten om mee te beginnen. ([Hier kun je een bewerking van Psalm 42 in het Hebreeuws luisteren, echt heel mooi.](#))

Les 6: Wachten op God

Bijbeltekst om te memoriseren

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. (Jesaja 40:31)

Ik had contact met een ex-moslim uit het Midden-Oosten. Zij ging in het geheim naar de kerk, was in het geheim gedoopt en zelfs in het geheim getrouwd. Haar familie zat bij de binnenlandse veiligheidsdienst van haar land en dreigde haar iets aan te doen als ze christen zou blijven. Dus moest ze vluchten, maar haar man bleef achter. Uiteindelijk slaagde hij er pas vele jaren later in om over te komen. Al die tijd moest deze vrouw geduld hebben.

Ik vroeg haar eens hoe ze het volhield. 'Diep van binnen ervaar ik toch een hemelse vreugde', zei ze. Ze had zich ontworstelt aan de islam en had vrijheid gevonden in Christus. Maar dat was niet het einde van haar problemen. Eerder het begin. Ze moest geduld hebben. Ze moest wachten op God.

Wachten op de Heer is een rode draad in de Bijbel. Als je het eBook 'Vervolging in de Bijbel' al hebt gelezen, dan weet je dat Kaïn graag de zegen van God wilde. Hij wilde daar niet op wachten. Hij wilde de zegen nu. Toen hij wel moest wachten, doodde hij zijn broertje Abel.

Noach en zijn familie brachten maanden in hun ark door voor het water zakte. Abraham moest 25 jaar geduld hebben voor God hem zijn zoon schonk. Mozes doodde een Egyptenaar om zo gerechtigheid te krijgen voor zijn volk. Pas na veertig jaar in de woestijn werd hij geroepen om Israël te bevrijden. David werd gezalfd als koning, maar moest jaren wachten voor hij koning werd. Profeten als Jesaja, Jeremia en Ezechiël verlangden naar onmiddellijke verlossing van Israël, maar ze moesten geduld hebben. Ze zouden het zelfs niet meemaken.

In het Nieuwe Testament hoopten Jezus' volgelingen dat Hij met Pasen een eind zou maken aan de Romeinse bezetting. Maar Jezus stierf en lag drie dagen in het graf. Na zijn opstanding duurde het veertig dagen voor zijn hemelvaart en nog eens tien voor de heilige geest kwam.

En hoe zit het in ons eigen leven? God doet beloften, maar zelden worden die gelijk vervuld. Niet voor niets zegt de Bijbel regelmatig: 'Wacht op God'. Wachten hoort bij het christelijk leven. God doet altijd wat Hij heeft beloofd, maar er gaat vrijwel altijd een periode van geduld aan vooraf. Maar die wachttijd is geen verspilde tijd.

Ik was eens aan het bidden voor een Iraanse vrouw die ik had ontmoet. Enkele maanden na die ontmoeting was ze een tweede maal gearresteerd. Ik vertelde God dat ik het oneerlijk vond. 'Waarom gaat mijn leven vooruit, terwijl dat van haar stil staat?', vroeg ik.

God antwoordde: 'Hoe weet je zo zeker dat *jouw* leven vooruitgaat?' Ik realiseerde me dat deze vrouw in de gevangenis misschien wel veel meer leerde over de Heer dan ik in vrijheid. Haar 'wachttijd' was geen verloren tijd. Het was een periode van vorming.

Dit geldt voor ons ook.

Opdracht

Maak een briefje of een andere herinnering en hang die op een plek die je regelmatig ziet. De boodschap die je opschrijft of tekent is: 'Wacht op God'.

Probeer in je tijd met God stil te staan bij de vraag wat de Heer aan het doen is. Waar wacht je op? Schrijf het op. Het kan lang of kort duren, maar God zal antwoorden.

Les 7: Bid en hou vol

Bijbeltekst om te memoriseren

En dat niet alleen, we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. (Romeinen 5:3-4)

Ik heb gelukkig nog nooit een oorlog meegemaakt, al ben ik wel in gebieden geweest waar oorlog had gewoed. Toch vind ik oorlog een fascinerend iets. Natuurlijk is oorlog altijd verschrikkelijk, maar tegelijkertijd is het bijzonder om te zien hoe mensen reageren op zulke extreme omstandigheden. Misschien dat ik daarom wel zo geboeid kan kijken naar oorlogsfilms en -series.

Zo keek ik een keer naar de serie The Pacific, over Amerikaanse mariniers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor de aflevering begon, hoorde ik één van die ex-mariniers zeggen dat hij een mortieraanval had overleefd. Het was één van de ergste dingen die hij ooit had meegemaakt. Hij sprak woorden die me raakten:

'Sometimes you just have to pray and hold on.'

Soms moet je gewoon bidden en volhouden. Er zijn situaties waar je niet uit kan komen. Noord-Koreaanse christenen in strafkampen, christelijke meisjes die worden ontvoerd in de Moslimwereld, mannen die in elkaar worden geslagen, gezinnen die worden tewerkgesteld in steenfabrieken.

Dit zijn extreme omstandigheden in de vervolgte kerk. Maar ook wij kunnen in situaties terecht komen waar we niets anders kunnen dan bidden en volhouden. Als je zelf of iemand in je omgeving te maken krijgt met ziekte bijvoorbeeld.

We willen dan graag een oplossing, maar soms is die er gewoon niet. Dan mag je weten dat het genoeg kan om gewoon te bidden en vol te houden, wetende dat God het kwaad kan omkeren tot iets goeds. Dat wil niet zeggen dat God het kwaad heeft veroorzaakt ZODAT er iets goeds uit kan komen. Zo werkt het niet altijd.

We leven in een gebroken wereld. Waarom we te maken krijgen met moeilijke omstandigheden, is niet altijd makkelijk te zeggen. Het hoort bij het leven, zoals ik al eerder zei. Bid en hou vol.

Opdracht

In welke situaties heb jij moeten bidden en volhouden? Wat heb je hiervan geleerd? Welke lessen trek je hier uit voor de toekomst? Schrijf ze op en bewaar ze op een plek waar je makkelijk bij kunt

PS. Ik voel bij deze les de noodzaak om iets belangrijks toe te voegen: het kan zijn dat je in een situatie leeft waarbij je te maken hebt met geestelijk of fysiek misbruik. Ik zal nooit zeggen dat je dan maar moet bidden en volhouden! Dan moet je juist ALTIJD hulp zoeken.

Afsluiting: Volharden in geloof is trouw zijn aan Jezus

We zijn aan het einde gekomen van de training 'Volharden in geloof'. Zoals ik al zei: het is niet zo dat als je deze zeven lessen hebt gedaan, je dan opeens geestelijk zo sterk bent dat je alles aan kunt.

Volharden in geloof is eigenlijk niets anders dan trouw zijn aan Jezus als het moeilijk wordt. Om trouw te kunnen blijven, heb je boven alles Jezus zelf nodig. Daarom bestaat het grootste deel van deze cursus uit handvatten die je helpen om je relatie met God te verstevigen:

1. Wees waakzaam
2. Trek dagelijks de wapenrusting van God aan
3. Ken je Bijbel
4. Ontwikkel een rijk gebedsleven
5. Leer omgaan met verlies
6. Wacht op God
7. Bid en hou vol

Lees tot slot van deze training Openbaring 2 en 3. Hierin stuurt Jezus mini-boodschappen naar drie soorten kerken. De ene kerk heeft te maken met verdeeldheid, de ander met verwereldlijking en weer andere met vervolging.

Deze brieven hebben een interessante structuur:

1. Jezus vertelt wie Hij is
2. Jezus vertelt wat de kerk goed en wat de kerk fout doet
3. Jezus draagt hun op iets te veranderen
4. Jezus roept op om de wereld te overwinnen
5. Jezus stelt een beloning in het vooruitzicht

De wereld overwinnen is een andere manier om te zeggen dat je moet volharden in geloof. Volharden in geloof wil niet zeggen dat je geen fouten meer maakt. Het betekent juist dat je beseft dat je niet volmaakt bent. Als je volhardt in geloof, keer je echter altijd bij Jezus terug. Dan leef je dicht bij Hem.

Besef goed dat als je fouten maakt, dat je natuurlijke reactie is om te vluchten van Jezus. Maar dat is de verkeerde reactie. We moeten juist naar Hem toe vluchten.

Ik wens je veel zegen op je verdere levenspad. Jezus loopt met jou op.

PS Ik zou ook graag verder met jou op willen lopen. [Overweeg om samen met mij in de Bijbel te gaan lezen.](#)